

פיתוח תוכנית להנגשה הזקנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מאת: ד"ר דליה נסימ

בשנים האחרונות הרבה אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מגיעים לגיל הזקנה ותוחלת החיים שלהם מתקרבת לזו של כלל האוכלוסייה. השינוי הזה מתרחש כנראה בגלל איכות חיים טובה יותר, ושירותי רפואי וטיפול טובים יותר. אולם, יחד עם העובדה שיותר ויותר אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מגיעים לגיל הזקנה, נשאלות כמה שאלות: האם אנשים עם מוגבלות שכלית מודעים להזדקנותם? האם הם יודעים מה קורה להם ו איך לשמרו עליו טוב יותר? האם הם מודעים להזדקנותם של הוריהם?

מחקריהם וממציאותם של אנשים עם מוגבלות שכלית למדנו שחלק מהם לא תמיד יודע את הגיל שלו. בנוסף, אפילו אם בוגרים, מבוגרים או אפילו מזדקנים, הם לא תמיד מודעים ומודכנים לשינויים הצפויים עם העלייה בגיל, כמו ירידה בשמיעה, ירידה בראיה, פגיעה בזכרון ועוד. חלקם לא יודעים אם ומתי הם יפרשו מהעבודה, והם כלל לא מתחכנים לכך. כמו כן, למדנו שהרבה פעמים אנשים עם מוגבלות מוטרדים משאלות הקשורות למשפחה שלהם: מה יקרה למשפחה ולהורים שלהם? מי יdag להם ויבקר אותם כשההורים ילכו לעולמם? הרבה נושאים מעסיקים את הוצאותם, את האנשים עם מוגבלות שכלית ואת בני המשפחה שלהם. لكن פותחה ע"י מכון טראמפ בבית איזי שפירא תכנית שנקראת הנגשה הזקנה לאנשים עם מש"ה, לצוות ולבני המשפחה. הרעיון שמאחורי התכנית הוא לאפשר למשתתפים להכיר את הנושאים שיכוליםקדם הזדקנות מוצלחת ולסייע להם לתוכנן את הפעולות שלהם בהתאם לכך. למדנו מחקרים שונים שהזדקנות מוצלחת כוללת שלושה מרכיבים מרכזיים:

1. שמירה על בריאות ועל תפקוד עצמאי עד כמה שנייתן, שמירה על תפקוד פיזי וscalii, וענין מלא בחיי היום יום: פעילות, השתיקות משפחתיות/חברתית/קהילתית, קיום מערכות יחסים ושמירה על תקשורת עם הסובבים.
2. שמירה של האדם על התפקידים שהוא מבצע ועל תפקוד עצמאי עד כמה שנייתן, שמירה על האוטונומיה והשליטה בכל הפעולות של חייו יום, וכן המשך עיסוק בפעילויות פורה ויצרנית מתוך בחירה אישית.
3. שלאדם יהיו מקורות חברתיים, חומריים, פסיכולוגיים ותרבותיים וכן תחושת ביטחון, תכליות ומשמעות.

במסגרת פיתוח התכנית, נבנו סדרניות לצוותים, לבני המשפחה ובוקר לאנשים עם המוגבלות שכלית עצם. בסדנאות הראשונות, שהתקיימו בשנת 2020, התקיים שיח על הנושאים הקשורים להזדקנות מוצלחת ועל נושאים נוספים שעוניינו אוכלוסיות אלה. למשל, עניין האם יקרה עם העבודה שלהם והאם יצטרכו לפרש ממנה? מה הם עושים בזמן הפנו אם לא יעבדו? מה יקרה אם יהיו להם קשיים והם לא יוכל להיות עצמאיים? מה קורה בהזדקנות, האם זה מפחיד? מי יהיו החברים שלהם? מה יקרה אם ההורים שלהם יהיו מאוד זקנים ואיך ימוטו? הנושאים הללו היו להם כל כך חשובים, כך שבמסגרת הסדנאות ניתנה לכל אחד ואחת הזדמנויות ללמידה על הנושא, ועל עצמו, ואף להcin לעצם תכנית מתאימה שתעזר להם גם לתוכנן את העתיד שלהם וגם להציג זאת בפני הצוות ובני המשפחה, בכך שידעו על התוכנית שלהם.

הסדרניות מבוססות על עקרונות הגישה של "שירותי מכון אדם", לפיה "כל אדם יכול לעצב, לתוכן ולקבוע דברים עברו חיו אם תהייה לו הזדמנות ואם תהייה לו תמיכה מתאימה, על סמך הכוחות, היכולות, ההעדפות ורטשות התמיכה שלו. גישה זו מאפשרת הרחבת אפשרויות בחירה ושליטה של האדם بحيו ובכך היא מעכילה אותו

ומאפשרת לו להיות שותף פעיל בתכנון חייו ולהשמיע את קולו". בהתאם לכך, במסגרת הסדנאות ניתנה למשתפים עם המוגבלות הגדלתה להכיר יותר את עצםם, לפתח תפיסה עצמית חיובית, להגדיל את המיומנויות לפיתוח קשרים חברתיים, להשמי את קולם, לתכנן את העתיד ולהחילט עבור עצםם. העקרונות המרכזים של גישת שירות מוכoon אדם, כוללים:

- הגדרה עצמית- ידע של האדם על עצמו וחכיותו, כך יוכל לפעול ולנהל את עצמו מתוך מודעות אוטונומיה ובהתקיים לרצונו. בדרך זו יוכל להשמי את קולו הייחודי.
- השתיכות חברתית- שימוש במילויים בין אישיות ותקשורתיות ליצור חברות במערכות קשרים מגוונות.
- ניהול עצמי- קבלת סמכות על ניהול משאבי התמיכה שלו, ביצוע תפקידים חברתיים שונים ומעורכים הנשענים על הכישרונות והיכולות שלו.
- שילוב והשתתפות - במערכות חיים שונות, כמו: מגורים, עבודה, לימודים, ופנאי בקהילה עם כלל האנשים.
- גיוס היכולות האישיות- על מנת ליצור שינוי חיובי ותרומה לזרם.
- בחירה ושליטה בחיים האישיים - וצבירת ניסיון חיים יחד עם מיומנויות לצורך לקבל החלטות.



בסדנאות שנבנתה תכנית חיים אישיתividually, שבה כתובים דברים שנאמרו על ידי כל משתתף ביחס לכל תחומי החיים שלו (כמו בתמונה). בדרך זו, היה לכל משתתף בסוף הסדנאות תכנית אישית, כאשר במרקזה יש את התמונה שלו, ומסביבה רשומים כל הדברים חשובים לו ושהוא מעוניין לעבוד עליהם ולשמר אותם גם בהמשך. חשוב לציין כי המשתתפים מאוד אהבו להשתתף בסדנאות והיו גאים בכך שהם יכולים לספר על עצםם, ולהציג את התכנית האישית שלהם. המשתתפים למדו דברים

חדשים על עצמם ועל חבריםיהם וגם דרכים נוספות לשמר על בריאות גופנית ונפשית, לשמר על חברות ועל קשרים משפחתיים. בנוסף, גם הוצאות ובני המשפחה למדו דברים חדשים על ההזדמנויות בכלל וההזדמנויות של מקבל השירות בפרט, ואילו עוד דברים ניתנים לעשות יחד עם האנשים עם מוגבלות שכליית התפתחותית על מנת להגעים להздמנות מוצלחת.

חשוב לזכור כמשמעות תכנית צו, כדי לבדוק אם חלו שינויים וצריך לשנות משהו: אולי נספו חברות חדשות, אולי צרכו או יכולתו התפקודית השתנו ונדרשות התאמות חדשות. התכנית הזו יכולה לשרת את האדם, את הוצאות ואת בני המשפחה כך שלושתם ידעו כל הזמן מה חשוב לאדם, מה הוא רצה ומה התכניות שלו לעתיד.

אפשר לקרוא עוד במאמרים הבאים:

על הפרויקט כולו **הזכנות ומוגבלות שכילתית התפתחותית: פיתוח והערכת תכנית להנגשת חזנה וההזכנות**
עבור מקבל השירות, המשפחות וצוות המסגרת. באתר של קרן שלם ובאתר של בית איזי שפירא סקירת על זיקנה מיוחדת ומה זו הזכנות מוצלחת אפשר לקרוא בסקירות ספרות שנמצאות במאגר המידע של בית איזי שפירא על נושא שירות המכון אדם ואייר הוא בא לידי ביטוי בעבודה עם מזקנים עם מוגבלות שכילתית התפתחותית אפשר לקרוא במאמר: **גברים מזקנים עם מוגבלות שכילתית- התפתחותית בעידן שירות המכון אדם.** שנמצא גם הוא במאגר המידע של בית איזי שפירא